

# Het Kompas

🔗 Organisatie

Ulrike Burki (2023, herwerking), Nico Wouters (1998)

Het Kompas was een Mechelse uitgeverij die werd opgericht door Korneel Goossens. De uitgeverij was onder meer verantwoordelijk voor de Fenixreeks.

## Alternatieve naam

Uitgeverij Het Kompas

## Oprichting

september 1929

## Stopzetting

1956

🕒 Leestijd: 2 minuten

Het Kompas was een Mechelse uitgeverij en importboekhandel die in september 1929 werd opgericht door de toen 26-jarige auteur Korneel Goossens. Aanvankelijk wilde Het Kompas vooral de samenwerking tussen het Vlaamse en het Nederlandse boekbedrijf een impuls geven. De uitgeverij vertegenwoordigde de fondsen van de Nederlandse uitgeversbedrijven De Spieghele, Van Loghum Slaterus N.V. en Nijgh en Van Ditmar. Daarnaast legde Het Kompas een eigen fonds aan met Vlaamse literatuur (onder meer werk van Stijn Streuvels, Felix Timmermans en Filip de Pillecijn) en wereldliteratuur in vertaling (onder meer Charlotte Brönte en Leo Tolstoj).

Vanaf 1933 begon bij Het Kompas de Fenixreeks te verschijnen, een reeks goedkope uitgaven die werd opgezet door Maurice Roelants, Marnix Gijsen en Julien Kuypers. Jaarlijks verschenen er zes boeken, die samen aan 75 frank werden verkocht. Met de Fenixreeks hoopten de initiatiefnemers een impuls te geven aan de Vlaamse leescultuur en het Vlaamse boekbedrijf. Door het uitgeven van kwalitatieve literatuur wilde men 'sterk, geestelijk voedel' voorzien voor het Vlaamse volk. Tegelijk moesten de boeken goedkoop genoeg zijn om weerwerk te kunnen bieden tegen de in Nederland en Frankrijk uitgegeven pocketboeken die de Vlaamse markt overspoelden. De eerste jaargang bevatte werk van August Vermeylen, Knut Hamsun, Aart van der Leeuw, Karel van de Woestijne en Herman Teirlinck. De achttiende en laatste Fenixreeks verscheen in 1952-1953. De uitgeverij zelf werd in 1956 opgeheven.

# Literatuur

- s.n., *Prospectus voor De Feniks. Goedkoope Letterkundige Reeks onder leiding van Maurice Roelants, Marnix Gijsen, Julien Kuypers*, 1933.
- K. Goossens, Een Kleine Historiek van de N.V. "Het Kompas", in: *De Boekenkast*, 1 november 1933, pp.127-129.